



De balans tussen nostalgie en modernisme

De open maar knusse droomwoning van een apotheker

De inrichting van de villa van apotheker Rik Reynaert in Torhout verraaft verrassend veel over de mensen die er wonen. Het huis is in meer dan één betekenis een 'open' huis: de verschillende ruimten lopen harmonieus in elkaar over, alleen gescheiden door visuele barrières. In de villa zijn nagenoeg geen binnendeuren en ook de trap loopt open vanuit de leefruimte naar de bovenverdieping. Gastvrijheid is een sleutelwoord: huize Reynaert is de zoete inval en de Reynaerts hebben dan ook veel vrienden en kennissen die hun levenskunst weten te waarderen. Wij mochten even binnen kijken... het interieur kreeg vorm dankzij de inbreng van de vrouw des huizes en van schoonzoon Steven Van Compernel die zelf binnenhuisarchitect is.

Wie is wie?

Rik Reynaert is apotheker van beroep. Hij is 62 en dat leek de goeie leeftijd om de apotheek over te dragen aan een jonge kracht. Zelf doet Rik nog vervangingen in andere apotheken. Noem het gerust een 'vliegende Hollander' die paraat is waar een apotheker ziek valt of waar zich een personeelstekort voordoet. In zekere zin wil Rik Reynaert op deze manier uitbollen naar zijn pensioen. "Zolang ik het graag doe, blijf ik het wel doen", verzekert hij ons en dat kan net zo goed nog 3 of 5 jaar zijn. Het beroep van apotheker is eerder zwaar en in zijn woning komt Rik dan ook volstrekt tot rust. Hier worden de verschillende levenskunsten hoog gehouden. Een sterke voorliefde voor Medoc wijnen zoals Pauillac, Saint Estèphe en Margaux liegt er niet om. In dit huis wordt geleefd en daar mogen anderen met volle teugen mee van genieten. "Iedereen is hier altijd welkom", luidt het.





Alles 'open'

De villa in Torhout is gebouwd in twee verdiepingen die telkens nog eens twee niveaus hebben met een verschil van 60 cm. Meer 'open' dan deze woning bestaat niet. De zithoek die rond het haardvuur is opgesteld wordt door de trap naar de verdieping gescheiden van de open keuken. De trap geeft rechtstreeks opening naar de overloop op de verdieping. In het huis zien we geen binnendeuren. "Dat is een bewuste keuze geweest", vertelt Rik Reynaert. "In onze vroegere woning hadden we veel binnendeuren en die stonden eigenlijk altijd open. Dan kan je net zo goed geen deuren plaatsen". De gelijkvloerse verdieping is zeer modern ingericht, strak en toch gastvrij. De uitnodigende zithoek is in L-vorm geplaatst rond de haard en het flat-screen. Vanuit de zithoek zien we onder de trap door de open keuken die zich op het hogere niveau van het gelijkvloers bevindt.

De leefruimte en de keuken baden in het daglicht. Ook al werden aan de straatzijde zo weinig mogelijk ramen voorzien, de achterkant is één en al glas en ook dat beklemtoont de 'openheid' van deze woning. De moderne inrichting doet op geen enkel ogenblik afbreuk aan de warmte van deze 'nest'. De mooie eiken parket levert alvast een bijdrage aan die gezelligheid. "We hebben gekozen voor eiken vloeren in het hele huis", legt Rik Reynaert uit. Op het gelijkvloers is het eikenhout 'wit' gehouden zodat de vloer weliswaar de warme uitstraling van eikenhout vrijgeeft maar dan in perfecte harmonie met de hedendaagse inrichting.





De ontspanningsruimte

Wanneer we voor de trap naar boven staan neemt het gevoel van behaaglijkheid toe. Op de traptreden en op de verdieping is de eiken vloer donker gekleurd. De ontspanningsruimte van de familie Reynaert bevindt zich boven. Daar vinden de gasten hun eigen stukje ‘thuis’ in de woning van de apotheker. Dat de Reynaerts een erg sociaal leven hebben, valt niet meer te betwijfelen. Op het hoogste niveau van de tweede verdieping treden we binnen in een kunstzinnig ingerichte bar. De ‘lounge’ van het huis waar gezelligheid troef is, trekt meteen aan door de Amerikaanse biljarttafel. Rik Reynaert was eertijds lid van een biljartclub, vandaar. “Dit is het grootste tafelformaat voor het spelen van poolbiljart maar tegelijkertijd ook het kleinste formaat van een snookertafel”, weet Rik Reynaert. En beide sporten worden hier beoefend? “Uiteraard, ook al heb ik een uitgesproken voorkeur voor poolbiljart”. De biljarttafel wordt druk bespeeld en op zondag komen ook de zoon en de schoonzonen des huizes hier hun partijtjes uitvechten. Dan kan er gezellig gekeuveld worden aan de lange toog die gebouwd werd uit MDF maar bekleed met fineer van Zebrano. Hout levert in dit huis een belangrijke bijdrage aan de charme ervan. En dat Rik Reynaert een ‘delicate’ smaak heeft wordt aangetoond door de sublieme Italiaanse design barkrukjes. Af... tot in de details.

Een thuishkantoor

Nu hij nog alleen als vervanger optreedt, heeft Rik Reynaert zijn bureau thuis geïnstalleerd. Frappant is wel dat de inrichting een heel andere sfeer oproept. Opvallend pronkstuk is de machtige apothekerskast die de volledige achterwand in beslag neemt. “Die kast stond nog in de oude apotheek van mijn vader. Ik heb hem altijd gevraagd om ze nooit weg te doen. Ze belandde uiteindelijk bij ons in de garage tot we klaar waren om ze te plaatsen. De architect moest hiervoor een muur van 5 meter vrijhouden. Ook al is ook het kantoor best modern ingericht, de apothekerskast draagt een zweem van nostalgie mee en dat ‘gemengd gevoel’ leeft in heel dit huis.



Locatie	Torhout
Realisatie	Vloeren in nieuwbouw villa
Binnenhuisarchitect	Steven Van Compermol
Plaatsers	Cappelle Marnix uit Tielt
Parket	Brede stroken in eik

Cappelle Marnix – Kasteelstraat 110, 8700 Tielt
 Tel. 051146 57 51 – GSM: 0475/833 959 – Fax: 051140 06 51
 E-mail: info@cappellemarnix.be – www.cappellemarnix.be

Openingsuren toonzaal
 Ma - woe - vr: 14u tot 18u
 Zaterdag: 9u tot 12u en 13u30 tot 17u en op afspraak

Vrije ingang en gratis prijsoffo